

27 sept

Beste allemaal

Ja nu eindelijk eens een briefje van mij uitschrijven naar
ik schaam me heel erg maar ik durf niet te schrijven
want er is zoveel gebeurd in die paar maanden en
iedere keer dacht ik ach het komt wel goed dan hoef
ik het niet te vertellen maar het is nu achter de rug.

Gerda en ik zijn uit elkaar al met een ma-
nie in Melbourne een Nurie hadde is ze op een
Zaterdag weggegaan met Keren en al en is sinds dien
niet meer terug gekomen ondanks al mijn smeken en
vragen. Ik heb er erg veel verdriet van gehad maar
misschien is het zo wel beter.

Een week later hoorde ik van haar zelf dat ze
uit ging met een Amerikaan die haar misschien kon
helpen naar Amerika te komen.

Dat is het een beetje in het hart, en sinds dien veel
pech gehad.

En ik zit nu in Sydney met een vriend een
Hongaar het is hier veel beter dan in Melbourne.

Maar er gaat het niets boven Perth en het Coffee Barje.
En ook jullie drieën mis ik vaak.

Als het in Perth veel beter was zou ik wel meer eens
terug willen komen.

Nog steeds alles als van ouds in Perth en met
jullie.

Ik heb nu toch heel veel plaatsen gezien maar ik heb geen tweede Coffee Pot kunnen vinden.

hoe gaat het Martin? Wil u nog steeds terug naar Holland.

Grada's Pot alles goed maar ik hoop nog als het even kan zoude jullie me eens wille schrijven?

En willen jullie mijn pennisse de greek door als ze in de Pot komen, en vooral Samda en vraag of ze my hun address wille sturen.

Ik zit hier op het ogenblik in een Private Hotel in Sotts Point very close to the Kings x mijn address voorloijig is % G.P.O. Sydney N.S.W. want ik weet niet hoe lang ik in dit Hotel blijf. Jongens het allerbeste is het misschien gauw hylt

Jan.